

1935

2010



PROGRAMMA BOEKJE 2010



75 jaar Oranjevereniging: "Marken en Koninginnedag"

Elke stad of dorp heeft haar feest en Marken heeft Koninginnedag.

Al 75 jaar spant de Oranjevereniging zich in, om deze unieke dag omgeven met tradities en gebruiken, feestelijk te laten verlopen. Een dag die in de harten van de meeste Markers een apart plekje heeft.

Onze Oranjevereniging bestaat 75 jaar en het bestuur vond dat dat niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Er zijn een aantal extra activiteiten waarvoor wij u graag naar ons programma verwijzen. Ook dit boekje is feestelijker dan anders. Daarnaast hebben wij samen met de andere jubilaris: de Chr. Muziekver. Juliana, een prachtige DVD samengesteld die een aardig beeld geeft van beide verenigingen toen en nu. Een goed voorbeeld van de jarenlange samenwerking met Juliana want wat zou Koninginnedag zijn zonder Juliana?

Een vereniging met geschiedenis dus. Een geschiedenis, die de nauwe band illustreert die Marken heeft met het huis van Oranje. Toch zullen wij als Oranjevereniging, ondanks deze duidelijke keuze voor de monarchie, ons nooit laten verleiden tot politiek.

De Oranjevereniging en Koninginnedag zijn er voor alle Markers, groot en klein, jong of oud, links of rechts, republikein of oranjeclant, iedereen kan en mag meedoen aan de festiviteiten. Dat de Markers dat ook zo voelen blijkt wel uit het feit dat sinds jaar en dag nagenoeg alle Markers lid van onze vereniging zijn. Natuurlijk is er nogal wat veranderd in die 75 jaar en probeert ook uw huidige bestuur steeds open te staan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen, maar de vaste elementen zullen natuurlijk hun plaats in het programma houden. Toch zouden wij ook nieuwe, nog meer aansprekende onderdelen willen introduceren en willen wij u als leden en enthousiaste feestgangers vragen om ideeën en suggesties.

Uiteindelijk moet een mens wat te wensen overhouden want eigenlijk hebben wij als vereniging weinig reden tot klagen. Overigens zouden wij wel graag wat meer geld te besteden hebben voor de verschillende activiteiten maar anderzijds zijn wij er trots op dat wij door de bijdragen van onze leden vrijwel onafhankelijk zijn van derden.

Tot slot rest ons niets anders dan te hopen en te wensen dat onze Oranjevereniging tot in lengte van dagen in vrijheid en voorspoed mag blijven zorgen voor de festiviteiten die gebaseerd zijn op de band tussen Nederland en haar koningshuis en dat op deze wijze Marken haar Koninginnedag mag blijven vieren voor en door alle Markers!

Namens het bestuur, Anton E. van Altena (voorzitter).

29 en 30 april

Wij vragen de bewoners van de Kerkbuurt er rekening mee te houden dat het gedeelte vanaf de Wilhelmina-brug tot aan Kerkbuurt 94, autovrij gehouden dient te worden vanaf donderdag 29 april 18.00u tot en met vrijdag 30 april.



Donderdag 29 april Sponsorloop

Oranje sponsorloop, voor de jeugd t/m 18 jaar.
Georganiseerd door S.V. Marken.
Start om 19.00u, vanaf het Kerkplein.
Inschrijven vanaf 18.45u.





Vrijdag 30 april Koninginnedag

- 7.00u Reveille door leden van de Chr.
Muziekvereniging "Juliana"
- 8.00u Vlaghijsen door de militairen op het Kerkplein
- 10.00u Rondgang door Marken met de
schoolkinderen en Chr. Muziekver.
"Juliana", eindigend op het Kerkplein
- 10.30u Aubade op het Kerkplein
- 11.00u Schoolkinderen en "Juliana" lopen naar
De Rietlandenschool
- 11.00u Koffie voor de gehele Markerbevolking,
bij de Zonnewijzer
- 13.00u (Kinder)markt op en nabij het Kerkplein
- 12.00u - 13.00u Holland Express, theatergroep
- 13.15u - 14.15u Feestband Juliana
- 14.30u - 15.30u De Kokosmakronen
- 15.45u - 16.45u Zanguurtje met accordeoniste Ina van
Veen

Naast de Hervormde Kerk zal de gehele middag een springkussen staan, voor de jeugd t/m 12 jaar.

Ter hoogte van Kerkbuurt 95 zal een kleine draaimolen komen te staan voor de allerkleinsten.

Tijdens de markt zal Clown Peppino haar kunsten vertonen.



Marktreglement

1. Kramen ophalen bij Dorpshuis **Het Trefpunt**, vanaf 12.00u
2. De plaats van de kraam wordt aangegeven door de Oranjevereniging
3. De markt eindigt om 17.00u
4. Na het afbreken van de kraam, deze weer terugbrengen bij / op de kar
5. De plek waar de kraam heeft gestaan schoon achterlaten
6. Lege dozen en vuilnis in de container deponeren

De kindermarkt is alleen bestemd voor kinderen!

Veel plezier en gezelligheid gewenst!

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op u zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmer meer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.



De kinderen zingen:

Feest in het land

Hiep, hiep, hiep hoera,
Nederland viert feest, ja, ja.
Vrolijk staan van alle scholen,
kind'ren hier die onverholen,
blijdschap leggen in hun lied.
't Is al kleur weer wat men ziet.
Hiep, hiep, hiep hoera,
Nederland viert feest!

Hiep, hiep, hiep hoera,
Nederland viert feest, ja, ja.
Want de Koningin is jarig,
en dan zijn wij lang niet karig,
met onz' blijk van grote vreugd.
Daarom zingen wij verheugd:
Hiep, hiep, hiep hoera,
't is weer feest, ja, ja!



Rood, wit en blauw

Vandaag zijn wij blij en daarom zingen wij voor onze koningin.
U ziet aan de vlaggen buiten, hoe wij onze vreugde uiten.

Refrein: Rood wit en blauw, rood wit en blauw.

Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la

Rood wit en blauw, rood wit en blauw.

De Nederlandse driekleur aan elk gebouw.

Wij denken nu graag op een feest als vandaag aan onze koningin.
Wij zijn jong maar wij waarderen al haar zorgen en regeren.

Refrein.

In heel Nederland dansen wij hand in hand rond onze koningin.
Als een groet naar haar gezonden klinkt: HOE ZEE! uit onze monden.

Refrein.



- 1) Klein is het plekje te midden der zee.
Laag zijn de dijkjes en smal is de ree.
Rank zijn de scheepjes, en talrijk het vee.
Waar wij beminnen de rust en de vree.

*Refrein: Kleine plek ons 't liefst op aarde,
Erfdeel der vaad'ren door strijd en gevaar.
Nimmer verliest ge voor ons uwe waarde,
dat dan de Here u veilig bewaar.*

- 2) Klein zijn de huisjes met heldere kleur.
Fris zijn de landjes in zomerse fleur .
Rein zijn de kamertjes, gastvrij de deur.
Bloemige kleedjes te kust en te keur .

Refrein: Kleine plek, enz.,





Dinsdag 4 mei Dodenherdenking

Aanvang 19.30u.

Dodenherdenking in dorps huis "Het Trefpunt", met medewerking van het Marker Mannenkoor, het Marker Brass Ensemble en enkele kinderen van chr. basisschool De Rietlanden.

Diegenen die slecht ter been zijn kunnen voor de Dodenherdenking op 4 mei en/of het kienen op 5 mei, opgehaald worden en natuurlijk ook weer thuisgebracht worden.

Hiervoor graag contact opnemen met Chris en Lijsje Haaring, tel. 601755.

Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag

9.00u Vlaghijsen door de militairen op het Kerkplein
m.m.v. Chr. Muz. Ver. Juliana,
aansluitend kleine rondgang door Marken.

14.00u Kienen in de kantine van de S.V. Marken, voor
leden van de Oranjevereniging van 60 jaar en
ouder.

Kantine open vanaf 13.30u.

Het kienen wordt georganiseerd in samenwerking
met de Stichting Welzijn Ouderen Marken.

Entree € 3.- p.p.

19.00-0.00u Bevrijdingsfestival / Jubileumfeest COV
75 jaar in Dorpshuis Het Trefpunt, met:

19.00-20.00u Feestband van Juliana

20.00-20.30u DJ Jan Commandeur

20.30-21.30u Charlie's Army

21.30-22.00u DJ Jan Commandeur

22.00-22.45u Road to Nowhere

22.45-23.15u DJ Jan Commandeur

23.15-0.00u Vervolg Road to Nowhere

Dress-code: Oranje!



Chr. Oranjevereniging 'Marken en Oranje' 75 jaar

